

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olmasını diliyorum, sayın milletvekili arkadaşlarıma sağlık içerisinde, başarılı ve verimli çalışmalar temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapmak üzere, şu anda Genel Kurul Salonunu teşrif etmektedirler. Kendilerine, yüce Meclisimiz adına “Hoş geldiniz” diyorum. (Ayakta alkışlar)

İstiklal Marşı:

(İstiklal Marşı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.

III.- SÖYLEVLER

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 23'üncü Dönem İkinci Yasama Yılına açılış konuşması

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının açılış münasebetiyle sizleri en iyi dileklerle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Yeni yasama yılının milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Demokrasimizin ve millî irademizin yüreğinin attığı yer olan Meclisimizin çatısı altında sizlerle bir arada bulunmaktan onur duyuyorum.

Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk Başkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkesine ve milletine hizmet için büyük fedakârlıklar gösteren, Türkiye Cumhuriyeti'nin yücelmesine katkı sağlamış tüm devlet ve siyaset adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum, aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle anıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni yasama dönemi, ülkemizin ve milletimizin 21'inci yüzyıldaki ilerlemesini sağlayacak olan politikaların ve kararların tartışılacağı, alınacağı ve uygulanacağı bir döneme rastlamaktadır. Bu dönem, ekonomiden diplomasiye kadar çeşitli alanlarda, çetin uluslararası meseleler ile de karşı karşıya bulunabileceğimiz bir zaman dilimi olacaktır. Dolayısıyla, öncelikle ülkemizin mevcut durumunu ve perspektiflerini ele almak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dinamik ekonomisi, çoğulcu demokratik siyasi yapısı, canlı kültürel hayatı, barışçı diplomasisi ve modern ordusuyla, bölgenin cazibe merkezi ve uluslararası toplumun itibarlı ve saygın bir üyesidir.

Türkiye'nin bu konumu, devlet adamı ve siyasetçilerinden, memur, işçi ve çiftçisine, sanayici ve tüccarından, asker, polis, eğitimci ve bilim adamlarına ve teknisyenlerine, sanatçısından sporcusuna ve gurbetteki vatandaşlarımıza kadar milletimizin on yıllar süren ortak çabasının bir sonucudur.

Son dönem Osmanlı aydınları ve devlet adamları, Atatürk ve silah arkadaşları, çok partili dönemimizin siyasetçileri ve düşünürleri, bu ortak çabanın geçtiğimiz yüzyıldaki çeşitli aşamalarının öncüleri ve aktörleri olmuşlardır.

Dikkat ederseniz, saydığım bu kuşaklar ve onların gösterdikleri gayretler arasında bir geçişgenlik ve devamlılık söz konusudur. Bütün bu gayretlerdeki ortak hedef, Türkiye'nin, millî birlik, bütünlük ve huzur içinde gelişmesi, güçlenmesi, büyümesi, modernleşmesi ve serbestleşmesi olmuştur.

Bu hedefe doğru yürürken, toplumumuz, zaman zaman kabuk değişimleri yaşamıştır ve yaşamaktadır. Dünyadaki dönüşümlere uyum göstermemiz gerekmiştir ve gerekmektedir. Kimi zaman, bu yolda uygulanan siyasi, sosyal, ekonomik veya kültürel politikalar ile ilgili tartışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir de. Kimi zaman, aksamalar ve duraksamalar da yaşanmıştır.