

Ferdin bedeni yeteneklerini artırması ve kuvvetlendirmesi yanında, disiplin anlayışının gelişmesini, insanın kötü alışkanlıklardan korunmasını, arkadaşlık ve dostluk duygularının gelişmesini sağlayan spor, insanları ve ülkeleri birbirine kaynaştıran ve dünya barışının sağlanmasına büyük katkıları olan, çağımızın en büyük olgularından birisidir.

Ülkemizde olimpiyat ideali ve hareketi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Yüce Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" düşünce sisteminde ve icraatında gerçek yerini bulmuş olup, bu ideal, Onun emaneti olarak korunmaktadır. Atatürk'ün bu düşünce ve hareketinin Türk ve dünya gençliğine kazandırdığı barış ve insanlık sevgisinin, olimpiyat idealine de güçlü bir katkı yaptığına şüphe yoktur.

Bugün, dünyanın çeşitli yerlerinde olan çatışmalara rağmen, olimpiyat felsefesi doğrultusundaki faaliyetlerin, gençliğin ve milletlerin birbirlerini daha iyi tanımalarına ve aralarında dostluk kurmalarına yardımcı olacağına eminim. Bu nedenle, olimpiyat felsefesinin kökeninde yatan dil, din ve ırk farkı gözetmeden bütün toplumların bir arada yaşamalarını hedef alan, olimpiyat idealini yaşatan ve sürdüren herkese şükranlarımı arz ediyorum.

Hepinizin bildiği gibi, dünyada çeşitli dallarda yarışan yüzbinlerce sporcunun en büyük ideali, olimpiyatlarda yarışabilmek ve oralarda başarılı olabilmektir.

Olimpiyatlar, gençlerimizin ve sporcularımızın spor ideallerine doğru yönlendirilmesi yanında, onlara şimdiden büyük hedefler verecektir. Bugün, uzun zamandır spor kamuoyunu meşgul etmekte olan olimpiyat oyunlarının İstanbul'da düzenlenmesini sağlayacak yasa tasarısını huzurlarımıza getirmiş bulunuyoruz. Ülkemiz sporu ve Türkiyemizin tanıtımı için büyük ve sürekli faydalar sağlayacağına yürekten inandığımız bu faaliyeti yasal baza oturtmak, olimpiyat oyunlarının en başarılı şekilde organize edilmesini mümkün kılacaktır. Biz, tasarının ayrıntılarından da anlaşılacağı üzere, bu konuda, en çok ve en başta, Türk insanının spora olan sevgisine güveniyor ve onun, her kesimdeki birimleriyle el ve fikir birliği, tam bir dayanışma içinde çalışarak, çağdaş olimpiyat organizasyonunun en güzel örneğini vereceğine içtenlikle inanıyoruz.

Bilindiği gibi, her dört yılda bir tekrarlanan olimpiyat oyunları, tüm dünyadaki milyonlarca sporsever için, sabırsızlıkla beklenen büyük bir spor şöleni, bir sanat, kültür gösterisi ve çeşitli dallarda yarışan onbinlerce sporcu için, sportif başarının doruk noktasıdır.

Modern olimpizmin temel amacı, karakteri kuvvetli, ahlaki sağlam, eğitilmiş, kâmil insanı yaratmaya çalışmaktır. Çağımızın en önde gelen sosyal olaylarından olan olimpizm, ayırt etmeden tüm dünyayı kucaklar; karşılıklı saygıyı, işbirliğini ve tüm insanlar arasında arkadaşlığı, karşılıklı anlayışı amaçlar; eşit koşullar altında, dürüst, eşit, dostça rekabeti ve kurallara bağlı yarışmayı hedefler. Olimpizm, insan gayretine en yüce değeri verir; uluslar, ırklar, renkler, politik sistem ve sınıflar arasında hiçbir ayırım kabul etmez; uluslararası barış ve anlayışın gelişmesine yardım eder. İşte, bu felsefeye duyduğu inanç nedeniyle ki, olimpik hareket, idealist bir Fransız olan Baron Coubertin tarafından geçen yüzyılın sonunda başlatılmış ve modern olimpiyatların birincisi, 1896 yılında Atina'da düzenlenmiştir.

Dostça rekabet ve yarışma yoluyla mükemmele ulaşmak demek olan olimpik hareket, bu şekilde, bazı istisnalar haricinde, olimpiyat oyunlarının her dört yılda bir organize edilmesi suretiyle günümüze kadar devam etmiştir; ancak, maalesef, yaşanan dünya savaşları nedeniyle bu en büyük ve en güzel spor olayı, 1916, 1940 ve 1944 yıllarında düzenlenememiştir. Olimpiyat