

bizi görmüşlerdir. Hatta, Seul Olimpiyatlarına giden arkadaşlara, bu olimpiyatlara biraz kalabalık gidin, de, Korelilerin fikrinde bir değişiklik olmasın diye de bir espri yapmışım.

Şimdi, olimpiyatların Kore'de yapılmış olması ve bundan da başarıyla çıkması, oyunları çok güzel organize etmesi ve bütün dünyaya Kore'yi yeniden tanıtmayı; hiç şüphesiz, Kore'nin sosyal, ekonomik, siyasî, kültürel tanıtım ve turizmde olduğu gibi, her konuda ilerlemesine ve genişlemesine katkıda bulunmuştur. Kore olimpiyatları, organize ettiğine ve bunda da başarılı olduğuna göre, biz neden organize etmeyelim, neden başarılı olmayalım ve buna Yunanistan'ın talip olduğu yerde, biz niye oturup duralım? Ülkemizde, Antalya'daki Olimpüs Dağında, olimpiyatların ilk yapıldığı yerde hâlâ, tabii olarak olimpiyat ateşi yanmaktadır. Orası da, olimpiyat ruhuna, olimpiyat fikrine ve düşüncesine uygun olarak tanzim edilmeli ve ilk olimpiyatların yapıldığı yer olarak Anadolu'nun tanıtılması yoluna da gidilmelidir düşüncesindeyim.

Olimpiyatların, elbette ki, isteyen her ülkeye verilmediğini herkes biliyor. Biz, bu yasayla bu konuda müspet bir adım atmış olacağız ve bu yasanın gerektirdiği vecibeleri yerine getirirken de, geçmiş olimpiyatların değerlendirilmesinden hareketle, daha güzel, daha iyi bir organizasyon, daha başarılı olimpiyat oyunları sergilemek açısından elimizden gelen çaba ve gayreti göstereceğimize inanıyorum.

Olumsuzlukla bir yere varılamaz. Hep, en iyisini yapacağız, iddiasında olmak durumundayız. Yani, yarın şu olur, öbür gün bu olur, daha sonraki gün de şunlar olabilir; onun için, biz bir şey yapmayalım diye burada oturup kalırsak bu ülkede, hiçbir şey yapamayız. En iyisini yapacağız, iddiasıyla ortaya çıkarak, bu ülkede, başka ülkelerin insanların kendi ülkelerinde yaptıklarından daha güzelini yapabileceğimizi kanıtlamak, ortaya koymak zorundayız.

O sebeple, olimpiyat oyunlarıyla ilgili olarak, uzun bir hazırlık dönemi içerisinde tesis yapımı söz konusu olacaktır. İstanbul, tesis fukarası bir şehirdir. O kadar büyük nüfusun, o kadar geniş bir kitlenin tesis ihtiyacı, bugüne kadar maalesef karşılanamamıştır; ama, inanıyoruz ki, olimpiyatlar, İstanbul'u tesise doyuracak ve hatta İstanbul'un gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak noktaya ulaşacaktır.

İstanbul'da yapılacak olan bu oyunların hazırlık dönemi içerisinde komiteler, tespitler ve değerlendirmeler yapacak, mevcut durum değerlendirildikten sonra yapılması gerekenler yapılacak, çevre vilayetler de bu kapsam içerisine alınarak, İstanbul'da en iyi şekilde bir organizasyon hazırlığı, uygulaması ve sonucu mutlaka ortaya çıkacaktır.

Peki, bu olimpiyatlara, biz, sadece hazırlık, uygulama ve sonuç itibarıyla mı katılacağız; hayır. Olimpiyatlar ülkemizde yapıldığına göre, en kalabalık sporcuyla katılarak en başarılı sonucu almak, ayrı bir teknik çalışma olacaktır. Bu da, spor federasyonlarımızın yapacağı çalışmalardır. Bunun da olimpiyat hazırlığıyla beraber planlanması ve ülkemizde yapacağımız olimpiyatlarda, en iyi dereceyi, en fazla madalyayı alan ülke olma çaba ve gayretinde olmamız lazım gelir.

Olimpiyat oyunları, İstanbul için büyük bir fırsat ve şanstır. Diliyoruz ve umut ediyoruz ki, hiç olmazsa bu şekilde, altyapısı itibarıyla, ulaşımı itibarıyla İstanbul'u bir düzene sokmak, bir nizama sokmak mümkün olacaktır ve oyunlar, köyü, spor tesisleri, ulaşım gibi konularda, yeni yeni tekniklerle, güzel eserleri İstanbul'a kazandıracaktır. Ayrıca, oyunlar köyü, oyunlar bittikten sonra, her ülkenin olimpiyatlar sonunda yaptığı gibi, konut olarak satışa arz edilecek; o da, bir ayrı gelir unsuru olarak ortaya çıkacaktır.