

boksör Turgut Aykaç ve daha nicelerini süründürüyoruz" başlığı altında bir röportaj.

"Kimdir bu Turgut Aykaç? 1958 yılında Adana'da doğdu. Boks yaşamına 1975 yılında başladı ve bir yıl sonra yıldızlar Türkiye şampiyonu oldu. Çeşitli zamanlarda Türkiye şampiyonu olan Aykaç, 1984'te Los Angeles'te Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazandı. 1985 Avrupa Şampiyonasında sakatlandığı için boksu bırakmak zorunda kaldı. İlkokul mezunu olan Turgut Aykaç, uzun süreden beri işsiz geziyor. Aykaç, evli ve 1 çocuk babasıdır."

Bu röportajı okuyan sayın milletvekilleri gayet iyi bilirler ki, Los Angeles Olimpiyatlarında alınan 3 madalyadan birisini Türkiye'ye getiren bu boksörümüz, maalesef, bugün inşaatlarda amele olarak çalışmaktadır. Eğer, millî gururumuzu yücelten bir sporcu ise, bu kişinin de politikanın dışında tutularak, Naim Süleymanoğlu gibi değerlendirilmesi ve en azından ülkemize kazandırdığı bir madalya karşılığında, çoluğunun çocuğunun rızkını temin için devlet dairelerinden birisinde iş verilmesi herhalde hepimizin isteğidir.

Şimdi, gençlik ve spor işlerinden sorumlu Sayın Devlet Bakanına sormak istiyorum: Bu Turgut Aykaç için ne düşünüyorsunuz ve bu Turgut Aykaç durumunda olan, millî gururumuzu yücelten, geçmişte madalya kazanmış olan ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda yücelten bu gibi sporcularımız hakkında alacağınız tedbirler nedir? Bu tedbirleri, lütfen, gelip bu kürsüden millete ilan ediniz diyorum ve Doğru Yol Partisi Grubunun görüşleri olarak da, ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden, gelmiş geçmiş bütün sporcularımızın değerlendirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını bugünkü İktidardan talep ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durmaz.

Anavatan Grubu adına, Sayın Sait Ekinci; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

ANAP GRUBU ADINA SAİT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Milletlerin, kendi değerlerini benimseyerek yaşadıkları, çağın ilim, teknik, sanat anlayışına uygun, üstün şahsiyetler yetiştirebildikleri ve yetiştirdikleri insan gücünün oranı nispetinde sosyal statü ve itibar kazandıkları malumdur.

Günümüzdeki teknolojik gelişme ve buna paralel olarak ortaya çıkan problemler sebebiyle, artık, millî değerlerini koruyarak insanlığa çeşitli alanlarda hizmet sunabilecek insanların yetişmesi güçleşmiş, büyük fedakarlıklar gerektirir hale gelmiştir. Bu gayret ve fedakarlıkların tek tek sayılması güç olmakla birlikte, bazen, insan hayatına mal olacak boyutlara uzandığı bilinmektedir.

Cihan imparatorlukları kurmuş ve her alanda çağın üstünde insangücü ve sanat üretebilen geçmiş Türk devlet geleneğinde, her alanda yetişmiş insana verilen değeri bugünkü anlayışla tarif edebilmek güçtür.

Bu değer ölçüleri ve manevî destek içerisinde, Sinan'dan Baki'ye birçok müstesna insanı dünya standartları üzerine çıkaran anlayış ve yapının bugünkü cemiyete tatbikini sağlayacak olan bu yaklaşımları, kalben de olsa, desteklememek mümkün değildir.