

kendimizi Bakanlık olarak bazı şeyleri yapamaz hale getirmeyelim.

Sayın Bakanımızın sık sık söylediği bir hikâye var. Bu, «Hızlandırılmış eğitim» hikâyesidir.

Hızlandırılmış eğitim hikâyesinin çok kısaca özetini sayın Bakana anlatmak isterim. Öyle (3x21) falan; bunlarla bu meseleyi geçiştirmek büyük haksızlıktır ve kendi kendilerine haksızlıktır. 130 bin öğretmen teslim alındı sayın Bakan daha önceki hükümetten. Bunların hepsi o zaman liselerden mezundu, bunların hepsi de eğitim enstitülerine daha önceki hükümet tarafından alınmıştır. 67 ilimizde olaydan geçilmiyordu. Etnik dengeler bozuluyordu, mezhep dengeleri bozuluyordu, aşırı politize olmuşlardı. Biz elimize devraldık bunları. Bunları bir an evvel toplumdaki huzuru bozmasınlar diye, çok süratle toplum açısından sağlıklı nasıl çözüm bulunur diye düşünüldü.

Yapılan şudur: Haftada 22 ve 25 saat yerine 48 saat ders verdirilmiştir. Toplam 600 saattir normal öğretimdeki ders; burada hızlandırılmış eğitimde 576 saattir. 1977 - 1978 öğretim yılındaki hızlandırılmış eğitim, 17 Nisan 1978den 8 Ağustos 1978'e kadar devam etmiştir. Kayıp yılların telafisi için 11 Eylül 1978'den 1 Ocak 1979'a kadar devam etmiştir; 1978 - 1979 öğretim yılı için 12 Şubat 1979dan 14 Haziran 1979'a kadar devam etmiştir. 1979 - 1980 dönemi 3 Eylül 1979'dan 13 Şubat 1980'e kadar devam edecek idi, kestiniz.

Şimdi bunların bir kısmı 4 ay, bir kısmı 3,5 ay en sonu 5 ay; fakat bunların hepsi haftada 22 saat yerine 48 saat, 40 saat, 46 saat eğitim gördüler. Bunların içinde (3x20) var mı, yok mu bilemiyorum, belki var; ama 130 bin kişinin içinden lütfen bir daha bu rakamları kullanırken kaç bin tanesi (3x20)'ye göre yapıldı, kaç bin tanesi yukarıda söylediklerine göre yapıldı, buna dikkat ediniz.

Size sağlıklı bir örnek daha vereyim: Gazi Eğitim Enstitüsünde hızlandırılmış eğitime tabi olanların toplam olarak gördüğü ders saatlerini bulunuz; daha önceki normal eğitimde gördükleri toplam ders saatlerini bulunuz ve karşılaştırınız. Göreceksiniz ki, hızlandırılmış eğitimin toplam ders saati daha fazladır.

Sayın Bakan, siz, eğitim enstitüleri 38 gün eğitim gördü, 75 gün tatil verdiniz, şimdiden yapmaya başladınız daha. Açtıktan sonra kaç ders saati yapabileceksiniz belli değil, Türkiye'nin ortamı buna imkân vermiyor. Öğretmen ve öğrenci topluluğu bunalım

içindedir. Sadece eğitim meselelerini yapamazsınız, toplumu dikkate alacaksınız. Siz, yine aldığımız bir karara göre, «Hiç öğrenim yapmadan ders yılı sonunda sınava geliniz» diyorsunuz.

Bunlar Türkiye'nin bugünkü toplumunda başvurulacak yöntemlerdir. Böyle birkaç yerde çok olağanüstü koşullarda, tamamiyle toplumsal nedenlerle hepinizin gözleri önünde alınmış bir kararı hepsine genellerseniz, böylesine yöntemleri suçlarsanız - siz, Marttan sonra hiç temenni etmiyorum, çok dilerim ki, huzur içinde bir bakanlık yapasınız - ya böyle olaylarla karşılaşır da tedbir almak zorunda kalırsanız ne yapacaksınız?

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın konuşmasından yine böyle yapılan ikinci bir mesele var: Daha evvel «Kompütürle tayin yaptınız, Çinli Çintiye, Sovyet Sovyete gitti» şimdi de «Buca'dan mezun oldu, İzmirdeki evine atandı» yahut «Karı kocayı ayırdı» yahut «öğretmen fazlalığına neden oldu» dediler.

Değerli arkadaşlar, cümle âlem biliyor ki, televizyonla, radyo ile, gazetelerle duyuruldu. Ad çekmeye giren bu çocuklar da biliyor ki, karı - koca meseleleri kuraya girmediler, kompütüre girmediler, atamaları ayrı yapıldı, 1 veya 2 tanesi girdiyse hatadır; bunu bakanlığınız bilmez olur mu? Niye kullanırsınız böyle konuşmaları? Herkes biliyor bunu, parlamenterler de biliyorlar takip ettiler işleri. Hiçbirisi, niçin yapıldı bu, niçin öğretmenlerin tayinleri kompütürle yapıldı, diye sormadı.

Öğretmen fazlalığı vardı, Öyle yerler vardı ki, % 60 - % 70 öğretmen fazlalığı vardı; yeni değil % 30'dan aşağı öğretmen fazlalığı yoktu.

Öğretmen fazlalığının sonucu, öğretmene ek ders görevi verilmediği için, bugünkü hayat pahalılığında geçimi yarı yarıya düşüyor; bu da başka bir husustur, öğretmen sabahtan akşama kadar açıktadır. «Ankara'da filan okula 500 öğretmen fazlaydı» diyorsunuz. Ben size söylüyorum: Lütfen tetkik ediniz, bu anda Batı Anadolu'da, Marmarada, Ege Bölgesinde 500 değil, binlerce öğretmen fazla. Bir derse bile gitmiyorlar, aydan aya maaş alıyorlar.

Biz, bütün bunları önlemek için Türkiye'de öğretmenleri dağıtalım, öğretmen fazlalığı orada burada devam ederken Doğu ve Güneydoğunun okulları boştur, öğretmensizdir, Orta Anadolu'nun dağ köylerine öğretmen gitmez, vekil öğretmen gider dedik.

Bütün bunları önlemek için elimizden 75 bin tane mezun geçti, hiçbir tanesine politika karıştırma-