

Sayın Bakan, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bakan, konuşma süreniz 1 saattir.
Buyurunuz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitemizin bütçeleri üzerinde konuşan Sayın Temel Ateş'i, Sami Gökmen'i, Mehmet Tahir Şaşmaz'ı, Galip Kaya'yı, Emin Atif Şohoğlu'nu, Hasan Seyithanoğlu'nu dinledim; kendi adına konuşan Sayın Abdurrahman Oğul-türk'im dileklerini not aldım.

Arkadaşlarımın, çeşitli partiler adına konuşan arkadaşlarımın söylediklerine teker teker cevap vermek için, takdir buyurursunuz ki, bana verilen süre yeterli değildir. Bu bakımdan, sorunlara değinmek istiyorum. Sorunlara değinirken de, arkadaşlarımın ileri sürdükleri düşünce ve eleştirileri de, vaktin süresi oranınca cevaplandırmak istiyorum.

Önce, Millî Selâmet Partisinin Sözcüsü Sayın Hasan Seyithanoğlu'nun konuşmasını büyük bir zevkle dinlediğimi söylemekten kendimi alamayacağım.

Konuşmaya nereden bakarsanız bakınız, çağdaştı; konuşmaya nereden bakarsanız bakınız, Türk milli eğitimine köklü, ulusal ve içinde bulunduğumuz koşullara uygun bir eğitim ve bir yön verme çabasını taşıyordu.

Arkadaşımın kullandığı kelimelerin anlamında da tam mutabıksak, aynı şeyleri anıyor ve kastediyorsa, diyebilirim ki, ben ve arkadaşlarım, Sayın Seyithanoğlu ile tamamiyle aynı şekilde düşünüyoruz.

Doğrusunu isterseniz, Adalet Partili arkadaşlarımın konuşmalarının, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle ilgili kısımlarını ayıklamakta çok zorluk çektim. Hele, Sayın Emin Atif Şohoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden ve üniversitelerden daha çok, hatta hatta bugünkü Hükümetten daha çok, eski yılların bir muhasebesini yapar gibi idi; muhasebeyi de biraz insafsızlıkla yapıyordu.

Bir zamanlar katılmış olduğu sorumlulukları, şimdi, dönüp, geriye doğru eleştirirken, insaf payına çok ihtiyaç vardır. Belki fazla heyecanı da bundan geliyordu, insafı kaçırdığını kendisi de biliyordu. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Emin Atif Şohoğlu da, o fazla heyecanı arasında, ayrılırken, yeterince izleyemediğim bir cümle söyledi, benim, bir af işleminde dilekçeyi Anayasa Mahkemesine götürdüğümü söyledi.

Ben, kendisinin bilgilerini biraz daha tamamlamak isterim : Sadece dilekçeyi Anayasa Mahkemesine götürmedim; Yüce Meclisin huzurunda o konuda iki defa konuştum; bütün ytreğimle, siyasal suçlardaki ölüm cezasının doğru olmadığını belirtmek istedim. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, «Siyasal suçlarda ölüm cezası, 1961 - 1962'lerde doğru olur, 1971 - 1972'lerde doğru olmaz...» Bu, ölçü değildir.

Siyasal suçlar, toplumun değişmelerine göre değişen, toplum içinde yerini alan suçlardır. Her zaman ileriden geriye doğru bakıldığında, bir gün pişman olunmayacak cezalarla yetinilmelidir.

Hayatımda, bağışlayıcı olmaktan, affedici olmaktan utanacağımı hiç sanmıyorum; ama kin beslemekten, intikam peşinde koşmaktan, düşmanlık duymaktan utanırdım. Arkadaşlarımın, beni, bağışlayıcı olmaktan suçlanmasını da, bu bakımdan hiç anlayamadım. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Galip Kaya arkadaşım, yine çok geriye dönük bir konuşma yaptı. Belki, bizim daha çok yeni Hükümet oluşumuzdan ileri geliyor; bir muhalefet olarak, bizi, bizim muhalefet partisi zamanımızı eleştirdi.

Arkadaşlar, bunların hesabı seçimlerde görüldü; bunlar geç kalmış konuşmalardır. Bütün bunlar, bütün burada tekrarlananların hepsi Türk halkına anlatıldı. İşte, sonucu görüyorsunuz : Cumhuriyet Halk Partili birisi burada size bir bakan olarak hesap veriyor; sonucu bu. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

O bakımdan, demokrasilerde hesaplar halka verilir, demokrasilerde şikâyetler halka yapılır, demokrasilerde siyasal görüşler halka anlatılır ve bunun bir de geniş bir zamanı vardır; genel seçimlerdir. Hep beraber yaptık, dilediğimizce konuştuk, bütün düşüncelerimizi söyledik, kendimizi anlatmaya çalıştık, başkalarının da kusur ve hatalarını anlatmaya çalıştık. Halkımız dinledi, sandığa gitti, sonuçlar ortaya çıktı; siz oradasınız, biz buradayız; sonuç bu.

AHMET SAYIN (Burdur) — Koltukları kime verdiniz?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi, Galip Kaya arkadaşımın konuşmasının millî eğitime ilgili bölümüne cevap vereceğim; ama Galip Kaya arkadaşımın, Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı hakkında sözlerine, hak etmediği için değil, müstahak olmadığı için değil; ama