

gösterecek bir ciddi siyasî kadronun Hükümette bulunmaması talihsizliğini yansıtmaktadır.

Bu böyledir; çünkü sağcı bir Hükümettir, çünkü sermayeye ve onun çıkarlarına pre - kapitalist düzenin kaba bir biçimde Türkiye'de uygulamasını sağlayan bir siyasî hüviyet içerisinde olmasından ileri gelmektedir.

1976 Bütçesi Türkiye'ye huzur getirecek bir bütçe değildir.

Başbakanlık hiç şüphe yok ki, Hükümetin başı olması itibarıyla, gerek alınacak ekonomik tedbirler açısından, gerekse devletin ve milletin bütünlüğünü sağlama açısından, can güvenliğini sağlama açısından, Hükümet sorumluluğunu temsil eden baş organ olması itibarıyla hiç şüphe yokki, şu sırada büyük önem taşıyan can güvenliği sorununun baş sorumlusu olmak niteliğini taşır. Can güvenliğinin tehlikeye düştüğü şu günlerde baş sorumlu hiç şüphe yokki Başbakan'dır. Ancak, şunu açıklıkla ifade etmek isterim: Her bakanlık kendi yetki ve sorumluluğu içindedir, doğrudur. Ancak, hükümetin bütünlüğü içerisinde bir sorumluluk söz konusudur.

«Can güvenliği Türkiye'de yoktur. Bunun sorumlusu Türkes'tir» demekle ben bunun altından kalkarım, bu bana bulaşmaz iddiası tutarlı değildir, hukukî değildir; Anayasaya ters düşen, kendi kendine bir aldatmacadır.

Türkiye'de millî güvenlik açısından, ulusun bütünlüğü açısından, can güvenliği kişisel olarak vatandaş açısından giderildiğinde bunun sorumluluğu hükümet olarak ortaktır, Erbakan da sorumludur ve arkadaşları da sorumludur, Cumhuriyetçi Güven Partisinden gelen arkadaşlarımız da sorumludur. Elbetki baş sorumlu Sayın Süleyman Demirel'dir. Bu itibarla, Hükümet içerisinde görev alan hiç kimse bu sorumluluktan kendini kurtaramaz.

İşin başında tercihini tutarlı bir biçimde, Hükümet içerisinde görev alan arkadaşlar yapmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirir, sorumluluğunun gereğini yerine getirmiş olur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmezse, bu sorumluluğa ortak olur.

Türkiye'de can güvenliği kalmamıştır, bunun örneklerini saymayacağım. Türkiye'de meşru yollardan iktidar olma mücadelesi vardır, doğru, Tutarlı, anayasal. Ama sokaktan iktidar olma kavgası vardır, o da bir gerçektir ve can güvenliğini ortadan kaldırmıştır. Bunun bir ucu da Hükümettedir. Hem bunu bileceksiniz, hem bunu göreceksiniz, hem Hükümet ol-

makta devam edeceksiniz. O zaman bu suça ortak-sınız ve bu sorumluluğa ortak-sınız, bu sorumluluğun ortağı olarak kefaretinizi de ödersiniz.

Hesap sorulacaktır beyler. Siyaset şakisinin işlediği her cinayetin hesabı sorulacaktır. Siyaset şakilerini yönetenlerden hesap sorulacaktır. Can güvenliğinin göz göre göre sokakta ortadan kalkmasını seyredenlerden, hesap hiç şüphe yokki sorulacaktır. Görevini yapmayan insanlardan hesap sorulacaktır. Bu bir gerçektir. Gücümüz yeter bu dönem sorarız, gücümüz yetmez halktan yetki alır gelir, gene sorarız. Af yoktur beyler. Af gelmeyecektir. «Yeni bir ayla her şey hallolur, gider» düşüncesi hayalidir. Hesap sorulacaktır. Bu itibarla herkes aklını başına toplamalıdır. Ne Feyzioğlu kendini kurtaracaktır, ne Sayın Erbakan. Bu itibarla tercihlerini herkes zamanında ve yerinde yapmalıdır.

Hem sokaktan iktidar olma, gayrimeşru kavgası verilecek, hem siyaset şakileri cinayet işleyecek, hem polisin himayesinde üniversitede işlenecek, işçi kesiminde işlenecek, kırsal alanda işlenecek ve bunu seyredeceğiz, seyredeceksiniz ve tırmanma süratle devam edecek, görmezlikten geleceksiniz. Bu mümkün değildir. Bu itibarla herkes aklını başına toplamalıdır.

Sokakta cinayet işleniyorsa bu tırmanma şu anda nereye gelmiştir, yeni bir örnek vereceğim arkadaşlarım, yeni bir örnek. Bu, devlet bürokrasisine sıçramıştır. Her kuruma, her bakanlığa komandolar yerleştirilmiştir. En son örneği şudur: Maliye Bakanlığına alınan sekiz komandodan biri şoför olarak, Savaş Akbaba olarak, 31 Ocak 1976 günü akşamı Maliye Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğünde çalışan bir arkadaşı ve levazım âmirini yaralamaya teşebbüs etmiş, bir arkadaşı da ustura ile doğramıştır, yüzünden ve kafasından.

Değerli arkadaşlarım, gönül ister ki bu olay adli bir zabıta vakası olarak kalsın. Ama değerli arkadaşlarım, sokakta gençleri öldüren, üniversiteyi basan, işçileri birbirine düşüren, işçi öldüren insanlar şimdi elini devlet dairelerine uzatmış görünüyor. Bunun arkası gelir mi değerli arkadaşlarım, bunun arkası gelir mi?

Hitler'in Almanya'da uyguladığı usullerden, Mao'nun Çin'de uyguladığı usullerden bunun ne farkı var?

O itibarla, yalnız devletin ve milletin bütünlüğü söz konusu olduğu zaman bu lafta kalmaz beyler. «Devletin gücü var», doğru. Sayın Süleyman Demirel burada öyle diyor; «Devletin gücü var.» Bugüne kadar niye kullanmadı? Kullanacağını söyledi