

Saygı değer üyeler, her yıl olduğu gibi, bu yıl da bütçenin önemli kısmı Milli Savunmaya ayrılmıştır. 11 100 000 000 lira, bütçenin 1/6'si demektir. Ve yatırımci bakanlıkların bütçeleri bu miktarın altında kalmaktadır. Gerçekçi bir görüşle eleştirecek olursak, bu miktar hem azdır, hem fazladır. Azdır, çünkü, etrafımızdaki ateş çemberi hâlâ kalkmamıştır. Kıbrıs yarısı kanamaya, Orta - Doğu kazanı kaynamaya devam etmektedir. Tantanalı törenlerle ilân edilen Vietnâm barışı, kardeş kanına doymayan tarafların top sesleri arasında kaybolmak üzeredir. Birleşik Amerika, Sovyet Rusya, Komünist Çin gibi süper devletler, silâhsızlanma perdesi arkasında silâhlanma yarışındadırlar. Kıtalararası füzeler, atomla işleyen denizaltılardan sonra, uzaydan dünyaya hâkim olma plânları gizli değildir. Diğer taraftan, 2 nci Dünya Savaşından yenik; fakat büyük deneylerle çıkmış Batı Almanya ile Japonya, maddine sanayiini herb sanayiine kolayca dönüştürecek; hırslı ve tehlikeli bir gelişme içindedirler. Dünya nüfusunun yarısını meydana getiren Çin ve Japonya birleştiği gün, tarihin bahsettiği korkunç sarı ırk tehlikesi bütün haşmetiyle sahneye çıkacaktır.

İşte, Türkiye bu sarsıntılı ve sancılı dünyanın en kritik bir yerindedir. Onun içindir ki, bütçenin tamamını millî savunmamıza ayırsak, yine de az gelecektir. Fakat, ekonomik ve sosyal kalkınmaya en çok ihtiyacı olan, silâhlanma yarışında her hangi bir iddiası bulunmayan bir ülke için bu miktar fazladır. Başlangıçta da belirttiğim gibi, silâh altına çağırılan gençlere, askerlik sanatı yanında, teknik sanatlar da öğretilirse, bu fazlalık, fazlasıyla değerlendirilmiş olacaktır.

Bugün dünya ulusları genel çizgilerle Batı ve Doğu bloku olarak NATO ve VARŞOVA Paktı etrafında kümeleşmişlerdir. Biz NATO'ya, Kore'de bıraktığımız 4 500 leventimizin kanı ve canı karşılığı, yani pahalı bir giriş vizesi ödedikten sonra girdik. Yunanistan ise, bu savaşa ucuza iki uçakla katıldı. Fakat, Kıbrıs bunalımı, NATO'nun gözünde, Yunanistan'ın öz, Türkiye'nin üvey üye olduğunu bir kez daha ispatladı. Bunu, acı bir ânı olarak, ututmayoruz.

Sayın milletvekilleri, son olarak, Ordu - politika ilişkilerine kısaca değinmek istiyorum. Hemen belirtiyim ki, Ordunun, politikanın dışında ve üstünde kalması, bünyesinin ve demokrasinin gereğidir. Ne var ki, vatani ve Cumhuriyeti kollamakla, korumakla görevli bir müessese, onun sorunlarına sırt çeviremez, gevirmemelidir. Aslında, Anayasa ve İç Hizmet Yasası da bunu emreder. Dünyada hiçbir kuruluş yoktur ki, kritik anlarda ulus sorunlarına sağır ve dilsiz kalsın. Bu, işleyen kafanın, duyan yüreğin dinamizmine ters düşer. Onun içindir ki, Ordu zaman zaman politikaya girmiştir. 27 Mayıs'ta girmiştir, 12 Mart'ta girmiştir. Sonuç ne olmuştur? Seçimle gelecek hiç bir iktidarın veremeyeceği ilerici ve devrimci bir Anayasa getirmiştir. 12 Mart'ta ise, bu Anayasanın öngördüğü reformlar yapılsın, sosyo ekonomik bunalımın doğurduğu büyük ve tehlikeli çalkantılar son bulsun istemiştir. Eğer bugün reform yasaları, reform niteliğinde çıkarılamamışsa, tek taraflı ve tekdüze edici tutuklamalar, düşün özgürlüğüne konulan kısıtlamalar devam ettirilmez ise, öteden beri halka, aydın düşmanlığı aşıl原因 oportünist gruplar iltifat görür duruma getirilmişse, sorumlusu, Silâhlı Kuvvetlerimiz değil; Hükümettir ve onun politik anlayışıdır.

Ehli yıllık Cumhuriyetimizde, Ordu, eylemli olarak, iki defa politikaya girmiş, her ikisi de çok partili döneme rastlamıştır. Bu rastlantı değil, saplantı, hiç değildir. Çünkü Ordumuz, Cumhuriyetçidir. Atatürkçüdür. Subaylarımız, halkın içinden gelmiş halk çocuklarıdır. Siyasal partilerimiz, bu ilkelere ayrılmamak zorunda olduklarını bir kez daha bilmelidirler. Yine bilmelidirler ki, demokrasilerde özgürlük sınırı, Anayasal çizgilerin dışına çıkarılamaz.

Değerli arkadaşlarım, her mesleği, her müesseseyi kutsal kabul eden bir yapıya sahibim. Hiç birimiz, hiç birisinin yıpranmasına razı olamayız. Fakat, Silâhlı Kuvvetlerimizin üzerinde bütün gücümüz, güvencimiz, inançımızla tutunmak zorundayız. Hepinizi bu inançla, bu bilinçle selâmlar, Millî Savunma Bütçesinin büyük Türk Ulusuna ve onun yiğit Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı, başarılı olmasını dilerim.