

BAŞKAN — Sorunuz efendim, sonra Riyasetten sorarsınız.

Buyurunuz efendim, buyurunuz Sayın Hatip.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinlediğiniz için bağırtıyorsunuz, sonra kınıyorsunuz. Size ayıptır, dinleyiniz lütfen. Ben madde ile ilgili sual sordum, cevabını verin.

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin her hareketin ayıp.

BAŞKAN — Ayıp olan şey yerinizden bu çırpınıyorsunuzdur, nizamı bozduğunuzdur. Böyle takdir ettim, verdim efendim. Bu takdir hakkı bana ait.

Buyurunuz efendim.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz lâiyüsel değilsiniz Sayın Başkan. Siz Allah'ın vekili değilsiniz. Yaptığınız iş de yanlıştır.

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz Sayın Tokoğlu.

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan...

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan müthiş taraf tutuyorsunuz.

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yaptığınız tüzüğe aykırı bir davranıştır, taraf tutuyorsunuz.

BAŞKAN — Arkadaşlarım, insafli olmak zorundasınız. Sağ tarafa bağırdığım zaman hep beraber; «Bravo Başkan» diyen sizsiniz. Aradan on dakika geçmedi. Şimdi mi hata ettim, şimdi mi taraflı oldum ben? Rica ederim efendim, nasıl ithamdır bu? Kendi seçtiğiniz Riyaseti, kendi kürsünüzü kendiniz koruyunuz rica ederim. Ben tarafsız vazife yapmak için çalışıyorum.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Madde gösterin bana» dedim, göstermediniz.

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, buyurunuz efendim.

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli senatörler;

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sizin takdir hakkınız yoktur.

BAŞKAN — Beni tüzük dışına çıkaramazsınız efendim, buna inanınız.

Buyurunuz.

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tüzüğü bildiğiniz yok zaten, hep dışındasınız.

BAŞKAN — Buyurunuz efendim.

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli senatörler;

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz vermeğe hakkınız yok Sayın Başkan, bu hareketiniz Tüzüğe aykırı. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler.)

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Şu yüce Türk Milletini temsil eden heyetin işgal etmiş...

BAŞKAN — Anlamadım efendim... Anlamadım efendim; ne yapıyor Başkan?

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz.

BAŞKAN — Hayır efendim, başka bir kelime sarfedildi. Başka bir kelime sarfettiniz efendim. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler)

REFET RENDEÇİ (Samsun) — Nereden geldiniz buraya? Biraz seviyeli olun.

BAŞKAN — Ben şahsımı korumuyorum, ben şahsımı korumuyorum sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosunun Riyasetini koruyorum; rica ederim.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Tüzükte bir madde gösterin» dedim, gösteremediniz Sayın Başkan. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler)

BAŞKAN — Evvelâ sükûneti muhafaza ediniz efendim. Ben, bana verilmiş takdir hakkını kullanıyorum.

Buyurunuz efendim.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Buna hakkınız yoktur Sayın Başkan, söz verme takdire kalmaz.

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biraz evvel Bakan konuştu ya.

BAŞKAN — Gündem dışı söz taleplerini takdir etmek Riyasete aittir.

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, böyle bir madde yok.

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli senatörler;

Yüce Türk Milletini temsil eden... (C. H. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler.)

BAŞKAN — Beyefendiler, şuna inanınız; gürültüyle, patırtı ile bir sayın üyenin hakkını elinden alamayacaksınız. Riyaset de haklarını sonuna kadar kullanacak.

Buyurunuz efendim.