

ler yapılmaksızın, Belediye Başkanının eski tarihlerde moda olan enerjik davranışı ile hazırlanmıştır, ki ben hizmet yapılmasını takdirle karşılıyorum; ama hizmeti projeye, tekniğe uygun olarak yapmak lâzımdır. Belediye Başkanı bunu başlatmıştır. Teknisyenler konuyu bize getirdikleri zaman bir katlı bu tesisin 3,7 metre açıklığındaki girişlerinin (h) yüksekliği (Teknisyen arkadaşlarım bu faciayı çok iyi anlayacaklardır) bir metre ve aşağıdaki kolonların boyu ise 120 santimetre idi.

Konu, Bakanlar Kurulunda da görüldü. Bu konu ile ilgili olarak belediye sonradan Danıştaya müracaat etti. Danıştay, yürütmenin durdurulması isteğini reddetti. İmar ve İskân Bakanlığı daha sonra Sayın halefim zamanında buraya 3 ncü sınıf idarî müfettişi gönderdi. 3 ncü sınıf idarî müfettiş arkadaşım teknisyenlerin raporlarına hiç bakmaksızın hazırladığı bir raporla bunun tebrige şayan bir hizmet olduğunu ve projenin bir tefsir ile İmar Yönetmeliğine de uyduğunu belirtmiş ve hazırladığı raporunu sorumlu Bakanına değil de bir yetki taşması ile adı geçen Belediye Başkanına vermiştir. Bunun tebrige şayan bir hizmet olduğunu az evvel ben de belirttim. Zira bir hizmet yapılmak isteniyor, cesaretle parası bulunuyor. Ayrıca bu sayın müfettişi değerli parlamenterler tanır, koridorlarda ne görevi varsa doluyor, çok sık görüyorum. Sorumlu müfettiş, raporu Danıştaya gittikten sonra bu raporun bir nüshasını Bakanına arz etmiştir.

Bildiğiniz gibi İmar ve İskân Bakanlığının Teftiş Tüzüğü iki yönlüdür. Ayrıca bunun münakaşası yukarıda yapılmış idi. Sorumlu müfettiş raporunu veriş şeklini Tüzüğün bir yerine uydurarak diyor ki, «Raporumu oraya da veririm, diğer yere de.» Aslında böyle bir şey yoktur. Şimdi Danıştay bu projenin tekniğe, şehirciliğe uygun olduğunu söylüyor. Bayındırlık Bakanlığının statik ve mimarî projesini onaylamayan bir tutum içerisinde işini yürütmeye devam ediyor.

Bu çok daha fecî bir durumdur. Zira, Ankara Belediyesi birtakım teknik hizmetleri belirli ölçüde getiriyor, bilimsel masada tartışmalara giriyor ve Ankara Belediyesi yukarıda da söylediğim gibi 1968 senesinin belediyesi değil artık; bu hizmetlere değer veriyor. Diğer belediye ise, ona da değer vermeksizin, şehir-

cilik hizmetini, yani teknik hizmeti yani kolonun 120 santimetre mi, girişin 1 metre mi olması lâzım gelen bir hizmeti bugün yargıç kararı ile yürütmektedir.

Değerli arkadaşlarım; kendimi yormamın, heyecanla sizlere ifade bulunmamın nedeni, bir imparatorluktan gelen Türkiye'nin, imparatorluktan gelme tarihine ve tarih potasında pişmiş olan şanlı geçmişine uygun, günün teknolojisini, devrin teknik imkânlarını, başka milletlerin tecrübelerine uygun bir tarzda olmak üzere, hiç olmazsa büyük şehirlerimizde uygulamanın çabası içerisinde bulunması içindir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, kütüphanesi ile birlikte görev yapabilecek durumda olan bol miktardaki teknik elemanların bilgisinden şehircilerin, siyasilerin yöneticilerin zahmet ederek faydalanmalarını istemek için de bu konuşmayı yapıyorum.

Teknik eleman pahalıya mal olan, güç yetişen elemandır. Bilgisi bir kenara itilip, uydurmasyon, düzmece fikirlere sahibolan teknik elemanları dinlemekle teknikte bir şeyler yapılır; ama ortada hem ekonomi, hem hizmet zarar görür; hem de gelecek, birtakım külfetler içerisine girer.

Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz ve konuşma süremi de uzattığınız için derin saygımı Sayın Başkana ve Yüce Senatonun Sayın üyelerine sunarım. (Alkışlar)

**BAŞKAN** — İmar ve İskân Bakanı Sayın Toker, buyurunuz efendim.

**İMAR VE İSKÂN BAKANI TURGUT TOKER** (Ankara) Milletvekili) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler;

Yakın bir zamanda İmar ve İskân Bakanlığının görevini ifa etmiş Sayın Babüroğlu'nun Kızılay Altgeçidi ile ilgili olarak yaptığı gündem dışı konuşmaya cevapta bulunmak üzere huzurunuzdayım.

Bu arada hemen belirteyim ki, değerli arkadaşımın gerek şehircilik prensipleri bakımından geniş kültüre ve teknik bilgiye, ilme dayanan ehliyetli, vukufly ifadelerinden istifade ettim. Bu itibarla teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım; Kızılay Altgeçidi başlangıçta yanlış takdim edilmiştir. Mesele, bir altgeçit meselesi değildir. Diğer Batı ülkelerinde benzerleri olduğu gibi, mesele, bir mey-