

milliyetçisi olarak yapıyorum. Milliyetçiliğin bütün tarihi boyunca olan anlayışı içinde daima ilerici bir hareketi için milliyetçilik yapılmıştır. Türk tarihinin bütün yakın geçmişinde başta en büyük milliyetçi olan Ziya Gökalp'tan itibaren daima ileriye terennüm etmiştir. Milliyetçilik Mustafa Kemal'in elinde devrimlerin kaynağı olmuştur. Fakat bir zaman sonra yakın bir mâzide Türkiye'de milliyetçiliğin maalesef sahipsiz kaldığını görüyoruz. Bu sahipsizlik dolayısıyla milliyetçilik devrimlere düşman bir çevrenin eline geçme durumuna düşmüştür ve milletçilik bugün Atatürk devrimlerine lâyık olmıyan istikamette kuşatma taarruzları yapan din çevrelerinin eline geçmiştir. Milliyetçiliğin bugünkü anlayışı Anayasamızın ilkelerine uygun. Atatürk devrimlerine sahip bir anlayış olmalıdır. Anayasadaki sosyal Devlet anlayışına sahibolamıyan, bunu kavramıyan çevreler bugün her ileri harekete ki, mâzide biraz evvel ifade ettim, her ileri hareketin sembolü milliyetçilik olduğu halde bugün, her ileri harekete maalesef komünizm damgası vurulmaktadır. Ben yarın yapacağım bir konuşmada buna da değineceğim. Millî Emniyetin sahipsiz kalmaması lâzımdır. Millî Emniyet mâzide olduğu gibi yarın da memlekete büyük hizmetler edecek bir müessesedir. Maalesef itiraf ediyorum, Hükümetimiz Millî Emniyete sahip değildir. Eğer Hükümet Millî Emniyete sahibolmuş olsa idi, Millî Emniyetin savunuculuğu maalesef biraz evvel burada tavsif ettiğim kişilerin eline düşmezdi. Ve komünistliğin beynelmilel ticaretini yapmak suretiyle şöret peşinde koşan insanların Millî Emniyete sahip çıkmasını şahsan çok acı karşılıyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.)

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu.

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Karaman sözlerinin başında hakikaten gayet olumlu, gayet iyi bir şekilde dâvayı vaz'ettiler. Yalnız benim yaptığım konuşmadaki kasıtlarımı, yani ortaya koymak istediğim gayeyi açıkça örnekler, misaller vererek burada arzıma çalıştığım ve zabıtlara geçmiş olan konuşmamın kendisiyle ilgili ve kendisini telmih eden ve bilhassa benim asıl hedef tuttuğum Millî Emniyet Teşkilâtımızı korumak mevzuunda Hükümetimizi ikaz etmek iyimser niyetiyle yaptığım konuşmamı evvelâ şahıslarına telmihde veya tarizde bulunulmuş düşüncesiyle, konuşmasının sonunda da açıktan aç-

ığa haksız, yersiz mesnetsiz ve bilgisinin dışında hudutlar haricine çıkarak şahsıma taarruzda bulunmak suretiyle bitirdiler.

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu söyleyeyim ki, hakikaten Millî Emniyet Teşkilâtı, Sayın Karaman da diğer asker arkadaşlarım da bendenizi tanırlar. Safları arasında bulunmakla şeref duyduğum 19 sene üniformasını taşıdığım bir asker arkadaşınızım. Millî Emniyet tıpkı ordumuzdan lâf edilemediği gibi onun üzerinde de öyle olur - olmaz neşriyata, yorumlara, yıpratıcı ve hele yalana, hakikate uymıyan birtakım sahte, kasıtlı tertiplerle Millî Emniyetin yıpratılmasına, bu milletin tarihinde asla gidilmemiştir ve buna ne hükümetler müsaade etmiştir ve ne de bu büyük millet şahit olmuştur. Benim burada huzurunuzda belirtmek istediğim husus bu idi. Örfi idare hakikaten içinde Türk mahkemelerinin komünist diye mahkûm edip Türk hapisanelerinde yatırdığı siilli komünistleri de kadrosuna alan ve bugün başka bir memlekete kaçtıktan sonra memlekete yaptığı muzır tahribat yetişmiyormuş gibi ölene, geberene kadar Türk Milletinin ve vatanının aleyhinde bulunan bir kızıl şairi vatanperver diye bu memlekette birtakım gericilerin hücumuna uğramış da onun için kaçmış diye âdeta ilâhlaştırılarak bir vatanperver sembolü olarak, gösterip neşriyat yapmak cüretini gösteren ve Atatürkçü silüeti ile bu adamın şiirlerini süslemek cesaretini ve küçüklüğünü gösteren bir dergi örfi idaremiz tarafından kapatılıyor. Örfi idare kalkınca bu dergi yeniden intişar etmeye başlıyor, kadro aynı kadrodur. İçinde birkaç gaflet içinde bulunan tertemiz arkadaşlarımız da yazı yazabilir, bulunabilir. Bizim vazifemiz bunları da uyarmak. Ama bunların içinde Türk ordusundan ihraç edilmiş, kovulmuş, Türk mahkemelerinde komünistlikten mahkûm edilmiş, hüküm giymiş Sabahattin Ali'lerle ortaklık eden birtakım yazarlar mevcuttur.

Bu mecmua, bu dergi tutuyor ilk nüshasında bir büyük şantaj hâdisesini ortaya çıkarmak ve bir büyük sürüm vasıtası temin etmek düşüncesiyle bir parlamento grupunu, içlerine ben de dâhilim, gıya Sayın Başbakan Yardımcımız dâhil, dört vekilimizi ve 59 C. H. P. li arkadaşımızı, 63 kişilik bir grupu komünist, diye bir jurnal halinde tanzim, tertibedip Millî Emniyet Başkanına verdiğimizizi iddia ediyor ve