

Bunun tartışılması gerekir, ilmi bir verisi yoktur. Mesela Yahya Kemal'e soruyorlar; "Üstad biz Viyana'ya nasıl gittik?" "İki şeyle diyor; Mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek" Bizim kültürümüz o kadar sohbetle dayalı bir kültür değil. 1900'lü yılların başına kadar herkes Mesnevi'yi okuyordu. Bizde sohbet erbabı denilen, tekkelerden gelen bir alışkanlıktır. Bir bilen anlatır, herkes dinler. Ruşen Eşref, Atatürk'ü Türk toplumuna tanıtan yazardır. Millî Mücadeleye başladığı zaman Ruşen Eşref'i, yanından hiç ayırmamıştır. Ruşen Eşref'in bir ara babası hastalanmış, Haydarpaşa'da yatıyor; fakat Mustafa Kemal çağırıyor, "gel" diyor. Çünkü Millî Mücadele'yi en iyi anlatan, tanıtan onun ve Yahya Kemal'in yazılarıdır.

- Saussure: "Anlamı üreten dildir" diyor, siz ise "dünyayı kuran dildir" diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Dünyayı şekillendiren 'din'dir deniyordu, bu doğru ama, din de dile dayanıyor. Dil oldukça o da var olacak, çünkü metne dayanmasa din diye bir şey kalmazdı. Bakınız, Ruşen Eşref'in yanından ayırdığı bir şey var: Evliya Çelebi Seyahatname'si. "Türkiye bir ölüm kalım mücadelesinin içinden geçiyor, sonumuz ne olacak belli değil. Ama bu badireden on Türk sağ çıksa ve onlarla birlikte bir de Evliya Çelebi Seyahatnamesi kalsa, o on Türk, kurduğumuz bu medeniyeti bu eserin içinden çıkarır ve yeniden kurarlar" diyor Ruşen Eşref. Bizim bütün zaferlerimiz, mağlubiyetlerimiz, üzüntülerimiz, kederlerimiz, ümitlerimiz herşey bu dilin içinde. Onu kaybedersek her şeyi kaybederiz. Ama ben dilin kaybolacağı kanaatinde değilim. Çok iyi edebiyatçılarımız, şairlerimiz, yazarlarımız var.

20. yüzyılın içinde sözlü kültürün unsurlarının yerini televizyon almıştır. Okumadığımız için, çok seyrediyoruz. Ama devlet için bunu söylemek mümkün değildir. Türk'ün kurduğu Osmanlı Devleti'nin arşivleri vardır, yazıya dayanır. Dünyada yazıyı bizim kadar başarılı kullanan bir başka devlet yoktur. Osmanlı Devleti'nin sırrını onun için anlayamıyoruz. Bakınız, İsrail bölgesi... Yıllardır orada savaş var. Oysa Osmanlı döneminde orayı bir manga asker yönetiyordu. Kayda geçiyor. Sözlü kültür değil, yazıya geçiyor. Biz yazıya önem verdik. Siyasetimiz de böyle. Devlet her şeyi yazıya geçirir. Meclis'in çok ciddiyetle, çok iyi takip ettiği bir şey, zabıtlardır. Tek bir sözcük atılmıyor orada. Siyaset dili siyaseti değiştirecektir. Mesele, gerginlik değil, güzellikler olan kelimeleri seçmektir. Nükte vardır, ama kırıcı değildir. Hasan Saka'ya söylüyorlar, istifa et anlamında: "Çekil" diyorlar. O da cevap veriyor: "Çekildim tam 78 okka geldim" diyor, tartışılmak anlamında... Böyle bir Meclis'te çalışmak zevktir. Burada dil ustalarının olması lazım, siyaset dili de herhalde demokrasimizle birlikte oluşacaktır.

## İşletme ve Yapım Müdür Yardımcısı Mustafa Köksal'dan İyilik Hareketi

### Kitabının Gelirini Engelli Öğrencilere Bağışladı



**Meclis Bülteni-** TBMM İşletme ve Yapım Müdür Yardımcısı Mustafa Köksal, yazdığı "Her Şey Geldi Geçti" isimli altıncı şiir kitabının gelirini, Kırşehir'de öğrenim gören engelli öğrencilere bağışladı.

Kırşehir Engelli Öğrencilere Destek Platformu tarafından, Köksal'ın, "Her Şey Geldi Geçti" kitabının tanıtımı amacıyla TBMM Sabit Osman Avcı Sosyal Tesislerinde kokteyl düzenledi. Köksal'ın 21 Mayıs'ta tanıtımı yapılan kitabının geliriyle, Kırşehir'deki ilköğretim okullarında öğrenim gören engelli öğrencilere eğitim malzemesi yardımı sağlanacağı bildirildi. Kokteyle, Kokteyle, Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan, Abdullah Çalışkan, Metin Çobanoğlu ile Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Mustafa Bumin, Meclis çalışanları, Kırşehir Valiliği ve diğer il yöneticileriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı. Köksal'ın "Arayış", "Haykırış", "Özleyiş", "Bekleyiş", "Biz Böyle miydik?" isimli şiir kitaplarının ardından yayınladığı "Her Şey Geldi Geçti" kitabının gelirleriyle Vahide Hüseyin Karahan Eğitim Uygulama Okulu ve Gazi İlköğretim Okullarının eğitim malzemesi, mutfak gereklileri, bilişim aygıtları, ders aletleri gibi onlarca ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

"Ahilik Kültürünün Dünü ve Bugünü", "Kaybolan Değerlerimiz", "Kamu Hakemi Ombudsman", "TBMM'nin İlkleri" isimli inceleme kitapları da Köksal, daha önce yazdığı kitaplardan bazılarının gelirlerini de Mucur Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına bağışlamıştı.

